



Demokrasi ve Milli Birlik Günü





15 Temmuz gecesinde tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle duran aziz milletimizin kahraman çocukları;

Milletimiz, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi karşısında, bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Bu millet, tıpkı 718 yıl önce Söğüt'te, 564 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın ötesinde istikbali olarak da gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Bu vatanın her bir ferdi, bu ülkeyi kendisine yâr etmemek için saldırılara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı açık seçik bir şekilde tekrar vermiştir.

Çanakkale'den aldığımız cesaretle, öz güvenle ve emanete sahip çıkma sorumluluğuyla 15 Temmuz'da ikinci Kurtuluş Savaşımızı hep birlikte zafere taşıdık. 15 Temmuz bizim yeni Çanakkale'mizdir, Dumlupınar'ımızdır, Sakarya'mızdır. Yıllardır darbelerin, müdahalelerin, vesayet güçlerinin pençesinde kıvranan bu asil milletin şahlanmasıdır.

İhanet çetesi mensupları aracılığıyla, vatan hainleri vasıtasıyla, Türk halkını tedip edeceklerini ve devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akşamı harekete geçenler, ertesi gün, gün doğarken milletimiz tarafından tam bir hüsrana uğratılmışlardır.

Milletimiz, 15 Temmuz hain kalkışması karşısındaki duruşuyla, inancını ve hayırseverlik duygularını sömürerek ihanet zehrini damarlarına zerk etmek isteyen FETÖ gibi örgütlerin ülkemizde boy göstermesine asla meydan vermeyeceğini göstermiştir.

Milletimiz o gece imanıyla dünyanın en modern silahlarına galebe çaldı. Tekbirle tankın üzerine gideni kim esir edebilir? Sağında solunda onlarca kişi şehit düştüğü hâlde geri dönmeyeni kim durdurabilir? Kendisine geri dön çağrısı yapana; "Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz?" cevabını verene kim zincir vurabilir?

Özgürlüğüne, bayrağına, vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan milletin tüm fertlerine teşekkürlerimi sunuyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Sevgili çocuklar,

Şimdi çalışma zamanı; çalışacağız, çok çalışacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bununla kalmayacak, 2053, 2071 vizyonlarımıza erişmek için var gücümüzle çalışacağız. Dışa bağımlılığı ortadan kaldıran, büyük projelerini, yatırımlarını kesintisiz hayata geçiren bir Türkiye olma yolunda hep birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda en büyük güvencemiz sizlerin varlığı ve gayretleridir.

İşinizin zor, sorumluluğunuzun çok büyük olduğunu hatırlıyorum, sizleri muhabbetle selamlıyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



15 TEMMUZ SÖZLÜĞÜ

Cumhuriyet

Egemenliğin millete ait olduğu ve bu egemenliğin yine millet tarafından seçilen temsilciler aracılığı ile kullanıldığı yönetim biçimi.

Demokrasi

Millî iradeyi, vatandaşların eşitliğini ve özgürlüğünü esas alan, hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğu toplumsal düzen.

Meclis (Parlamento)

Üyeleri millet tarafından belirli bir süre için seçilen ve başlıca görevi millet adına kanun çıkarmak olan yasa-
ma organı.

Darbe

Millete ve seçilmiş hükûmete yönelik, güç ve silah kullanarak devirme girişimi.

FETÖ

FETÖ kısaltması, halkın dinî duygularını sapkın görüşleriyle istismar eden Fetullahçı Terör Örgütünü ifade eder. Sınav sorularını çalarak devlet kurumlarına haksız şekilde yerleşen; eğitim, adalet ve güvenlik alanları başta olmak üzere, kamu imkanlarını kendi çıkar ve amaçları için kullanan bir terör örgütüdür.

“Bağımsızlığın bedelini ödeyen şehit ve gazilerimize minnettarız...”

Resim: M. Emin Göçer

SORULARLA 15 TEMMUZ

Ne oldu?

Devleti ele geçirmek için darbe yapmaya kalkıştı.

Kim yaptı?

Kökü dışarda FETÖ örgütü yaptı.

Kime karşı yapıldı?

Türkiye Cumhuriyeti devletine, meclise ve seçilmiş hükümete karşı, yani millî iradeye karşı yapıldı.

Ne zaman yapıldı?

15 Temmuz 2016 tarihinde.

Amaçları ne idi?

Amaçları devleti ele geçirmektir.

Nasıl yayıldılar?

Kendilerini iyilik yapan iyi insanlar olarak gösterdiler. Gerçek yüzlerini sakladılar.

Hangi yolu izlediler?

Yaklaşık elli yıl önce başladılar. Amaçlarına ulaşmak için yalan söylediler, yasaları çiğnediler, günah işlediler. Suçlarını "hizmet hareketi", "eğitim gönüllüsü" adı altında gizlediler ve milleti kandırdılar. Kendilerini din-dar ve iyi insanlar olarak gösterdiler. Halkın iyi niyetini kullanıp onları aldatıldılar.



Kim durdurdu?

Meydanları dolduran millet, millî iradenin temsilcisi siyasetçiler, direniş çağrılarını yayınlayan ve destekleyen basın, darbeye karşı mücadele eden polis ve asker durdurdu.

Başarsalardı ne olurdu?

Devletimizi kaybedebilirdik, bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden olabilirdik.

Hangi dersleri çıkardık?

Aklını kullanmayan insanı başkaları kullanır. Milletten desteğini almayan amacına ulaşamaz. Bağımsızlığına sahip çıkanı kimse esir edemez.

Ne yapmalıyız?

Yasalara aykırı, akla uymayan, vicdani rahatsız eden düşünceleri kabul etmemeliyiz.

BABA! NEREYE GİDİYORSUN?

Zeynep o gün çok yorulmuştu. Bütün gün parkta arkadaşları ile gezmiş dolaşmış, oyun oynamış, doğa deneyleri yapmıştı. Bitkin düşmüştü. Bu yüzden o gece kendini yatağına atar atmaz uykuya dalıvermişti.

Zeynep uykuya dalmıştı dalmasına ama dışarıdan gelen bir ses onu bu ağır uykusundan uyandırmıştı. Sanki biri şarkı söylüyor gibiydi. Ki Zeynep bunu çok önemsemeyip tekrar tatlı uykusuna dalacaktı. Ama o sırada çarpan kapı sesi buna engel oldu.



Arkasından gelen annesinin heyecanlı sesi ve pencereden gelen diğer korkunç sesler Zeynep'i tamamen uyardı. Şaşırmişti, niye gecenin bu saatinde uyandığını anlayamadı. Hemen annesinin yanına koştu. Babasının hazırlanmış dışarı gitmek üzere olduğunu gördü. Dışarıdan gelen sesin de şarkı olmadığını ezan gibi bir şey olduğunu fark etti. Merakla:

- Baba nereye gidiyorsun, dedi.
- Babası eğilerek Zeynep'i kucakladı ve saçlarını kokladı.
- Vatanımız için görev vakti, dedi.
- Ama baba sen askerliğini yapmıştın, dedi.
- Evet yapmıştım! Ama vatan için tek görevimiz askerlik değil ki, dedi ve ayakkabısını giyerek hızla sokağa koştu.

Zeynep babasının arkasından bakakaldı. Kendisini götürmediği için babasına küsecek oldu.

O gece Zeynep'in kafasındaki bütün soruları annesi cevaplamaya çalıştı. Anne babam nereye gidiyor?

Düşmanlarımız kim?

Niye bizim vatanımızı almak istiyorlar?

Bizden ne istiyorlar?

Zeynep, babası gibi sokağa çıkan diğer komşularını izledi. Annesinin terdigin davranışlarını izledi.



Televizyonu izledi. Ve pencerede merakla babasının eve dönmesini bekledi. Bekledi. Bekledi. Beklerken de uyuyakaldı.

"Bu vatan bizim!

Onu kimseye vermeyiz!"

Zeynep irkilerek uyanı. Sokaktaki insanlar hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar ve ellerindeki Türk bayraklarını sallıyorlardı.

"Bu vatan bizim!

Onu kimseye vermeyiz!"

Güneş doğuyordu. Zeynep'in içini sonsuz bir huzur kapladı! Koşarak annesine haber verdi.

"Anne! Anne! Babam vatanımızı kimseye vermemiş!"



15 TEMMUZ GAZİLERİ

O gece herkes elinden geldiğince mücadele etmeye çalıştı. Kimisi elinde bayraklarla meydanlara çıkarak güvenlik güçlerimize destek verdi, kimisi bizzat darbecilerin karşısına dikildi, kimisi jetler havalanmasın diye tarlasını, traktörünün lastiğini yaktı, kimisi kamyonuyla meydanlara insan taşıdı, herkes dilinde dua, Allah'a yalvardı... Sonrasında ülkenin dört bir yanında yediden yetmişe tüm halkımız günlerce demokrasi nöbeti tuttu.

Dedik ya, herkes kendince, karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştı diye. İşte güzel ülkemizin güzel insanlarından birkaç onurlu davranış...

>>>

MİLLET ELELE

Darbecilere karşı mücadele eden polisleri unutmayan vatandaşlar da o gece ve sonrasında yaptıkları jestlerle vefa borçlarını ödemeye çalıştı. Türkiye genelindeki çeşitli firmalar, polislerin verdikleri yemek siparişlerinin ardından ücret ödeme taleplerini "Ücretini 15-16 Temmuz tarihinde canlarınızla, fazla mesailerinizle ödediniz, afiyet olsun" yazılı fişlerle reddetti.

VATANIN SİGORTASI

Ordu'da görevli bir emniyet müdürü, evine elektrik bağlatmak için dağıtım şirketine gitti. Zorunlu Deprem Sigortası yatırmasını istediği kişinin polis olduğunu öğrenen firma yetkilisi, "Bu ülkenin sigortası tarafınızdan yapılmıştır. Ayrıca deprem sigortasına gerek yoktur." şeklinde yazdığı ve kaşe basarak imzaladığı yazıyı emniyet müdürüne vererek, elektriğin en kısa sürede bağlanmasını sağladı.

1 KURUŞLUK BİLET

Yıllık izinde bulunduğu Rize'den darbe teşebbüsü nedeniyle dönmeye çalışan bir polis memuru bilet almak için turizm firmasına gitti. Kesilen bilet karşısında ücreti soran polis memuruna "1 kuruş" yazan bilet verilerek, para alınmadı.

"GAZİ OLMAKTAN ŞEREF DUYDUM"

15 Temmuz gecesi milletimiz, darbecilere karşı asla unutulmayacak kahramanlıklar gösterdi. Bu kahramanlardan biri, o gece darbe girişimini televizyondan duymuş ve arkadaşlarıyla birlikte Cumhurbaşkanını karşılamaya Esenboğa Havaalanı'na gitti. Ancak Cumhurbaşkanı İstanbul'a gittiği için önce Gençlik Parkı'na ardından da Genelkurmay Başkanlığı önüne giderek darbecilere karşı direndi. Orada açılan ateş sonucu yaralanarak hayatı boyunca onurla taşıyacağı "Gazi" unvanını aldı.

Yine burada aynı şerefe nail olan bir diğer vatandaşımız, herkes gibi çocuklarının geleceklerini düşünerek meydanlara çıkmış ve haklı mücadelesini vermiştir. Meydanlara çıktığında darbecilerin kendilerine ateş etmeyeceklerini düşünen vatandaşımız, hiç beklemediği bir anda açılan ateş sonucu karnından yaralanmış ve altı gün boyunca yoğun bakımda kalmıştır. Gazimiz, o gece gençlerin gerçekleştirdiği fedakârlıkları görerek "Yeni nesilden bir şey olmaz!" diyenlerin yanıldığını ve gençlerin vatanına sahip çıktığını söylemiştir.



"TEK SİLAHIMIZ BAYRAĞIMIZDI"

Ankara'da gazi olan bir vatandaşımız darbe girişimini anlar anlamaz meydanlara çıkmış "O gece yanımıza aldığımız tek silahımız bayrağımızdı. Türk milletinin kutsal emaneti bayrağı olarak o gece meydanlara indik. Bu alçaklar, hainler memleketimizi ele geçirmek için planlar ve hesaplar yapmışlar ama bir şeyin hesabını yapmamışlar. Onlar, bu yüce milletin kahramanlarını unutmuşlar." demiştir. Gazi olan ancak o gece şehit olmayı gerçekten arzulayan vatandaşımız, "İnsan şehit olan arkadaşını kıskanır mı? Ben kıskandım. Keşke ben de şehit olsam, dedim. O, Allah için şehit oldu. Bizim gidebileceğimiz başka bir ülkemiz yok. Bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkacağız." diyerek vatanına, milletine, bayrağına olan sevgisini göstermiştir.



ÖNCE OKU SONRA BUL

Birkaç gazeteci, ölümünden kısa bir süre önce millî şairimiz Mehmet Âkif'i ziyarete gitti. Sohbet sırasında söz bir ara İstiklal Marşı'ndan açıldı ve bir vesile ile marşın değiştirilip değiştirilemeyeceği konuşuldu. Âkif hasta yatağından heyecanla doğruldu, herkesin ayakta dinlediği İstiklal Marşı'nı değiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Bitkin bir hâlde yastığa yaslanırken "İstiklal Marşı bir daha yazılamaz." dedi. "Kimse bir daha İstiklal Marşı yazamaz, ben de yazamam!" Sonra derinden gelen bir sesle: "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasin! Allah bir daha bu memleketin, bu milletin istiklalini tehlikeye düşürmesin! Bir daha onu İstiklal Marşı yazmaya mecbur etmesin." dedi, sustu.

BUL BAKALIM!

Karşınızda bambaşka bir kelime avı duruyor. soldaki tabloda; C, Ç, J, P ve Z harflerini nerede görürseniz silin. Bakalım burada sizi nasıl bir cümle bekliyor.

NE BULDUN?

P	J	A	L	L	A	H	P	B	Z	U
Ç	M	C	İ	Z	L	P	C	L	J	E
T	Z	J	E	P	B	Z	J	İ	Ç	R
C	D	C	Ç	A	Z	H	J	A	P	Z
Z	K	P	U	J	C	R	Ç	T	C	U
L	J	C	U	Z	Ş	Ç	J	S	Z	A
Ç	Z	V	P	A	C	J	Ş	Z	Ç	İ
P	Y	C	A	Z	Ş	Ç	P	A	J	T
C	Z	M	Z	A	P	C	S	İ	Z	N
Ç	A	C	M	J	P	İ	Z	Ç	N	J

KAHRAMANLAR KALBİMDE

Karanlıktı gece
Masallar okundu
Yıldızlar saklanmıştı
Uyumuştı gökyüzü.

Temmuzdu aylardan
Dışarıda bir telaşe
Cesurdu babam
Çıktı hemen dışarı
Sordum, baba nereye?
Dedi, geceyi aydınlatmaya
Kafam karıştı, biraz da korktum
Masal saatimde
Neden verildi salâ?

Penceremden bakınca
O da nesi?
Tüm babalar dışarıda
O gece masalın yerini
Unutulmaz bir destan aldı
Çok şükür Rabbimize
Bayrağımız göklerde
Vatanımız yerinde
Kahramanlar kalbimde.

Mutlu oldum o anda
Gecemiz aydınlandı
Yaşa baba çok yaşa
Tüm babalar yaşasın
Kahramanlar çoğalsın.

Ayşegül Sözen Dağ



KORKUSUZ KAHRAMANLAR

O karanlık gecede
Haberı alır almaz
Vedalaşıp herkesle
Meydanlara koştular
Korkusuz kahramanlar.

O gün ölüm bile
Korkutmadı onları
Yaşlısıyla genciyle
Açtılar bütün yolları
Korkusuz kahramanlar.

Ay yıldızlı bayrakla
Göğsündeki imanla
Dimdik durarak düşmana
Dünyaya bir ders verdiler
Korkusuz kahramanlar.

Bayraklar ellerinde
Tekbirler dillerinde
Allah, vatan uğruna
Şehit, gazi oldular
Korkusuz kahramanlar.

SIRAYA DİZ

Resmin parçalarını doğru siraya koyduğunuzda güzel bir resim görecek güzel bir söz okuyacaksınız.



"RESİMDE ÇIKAN SÖZÜ BURAYA YAZINIZ"

“Kalkışma” girişiminde şehit olan ve yaralanan vatandaşlarımız anısına, terör ve destekçilerine karşı millî birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusunu gelecek nesillere aktaran ve sembolleştiren Beştepe 15 Temmuz Şehitler Abidesi.



Bütün milletimizi birleřtiren "Yenikapı Ruhu"





DAİMA HÜR

“Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!”

Bir milletin bağımsızlığa olan düşkünlüğü ancak bu kadar güzel dile getirilebilirdi. Karakterinde istiklal ve hürriyet olan bir milletin bağımsızlığını elinden almaya çalışmak ahmaklıktır. Türk milleti tarihi boyunca hür yaşamış, başka milletlerin egemenliği altına asla girmemiştir. Daima bir devlet çatısı altında bağımsız bir şekilde yaşayan milletimiz; devletinin ismini kâh Göktürk, kâh Selçuklu, kâh Osmanlı... koymuştur. Ama hep bağımsız, hep bir devlet çatısı altında yaşamaya devam etmiştir. İşte, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk devletini, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında hür yaşayan bu millete kimse zincir vuramaz ve vuramayacaktır. Millî iradenin önünde hiçbir kuvvet duramaz ve duramayacaktır. 15 Temmuz gecesi bunu yapmaya çalışan hainler, milletimizin geçmişten gelen bu karakterini unutmuş olanlardır. Bilmeliler ki hürriyeti elinden alınmaya çalışılan bu millet, kutsal bildiği devlet, vatan, bayrak gibi değerleri uğruna canını seve seve verir.

“Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir.”

M. Kemal ATATÜRK

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

...

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

...

Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif ERSOY